



Museum van Muziekinstrumenten

Op woensdag 16 oktober hebben we met de leden van de eerste en tweede graad een boeiende uitstap gemaakt naar de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, specifiek naar het Museum van Muziekinstrumenten. Het was een dag vol cultuur, geschiedenis en plezier. Bij aankomst in het museum

werden we verwelkomd door een gids die ons meenam op een reis door de rijke wereld van muziekinstrumenten uit verschillende tijden en culturen. De leden luisterden aandachtig naar de uitleg en stelden enthousiaste vragen over de instrumenten en hun geschiedenis.

Onze groep kreeg de kans om bijzondere stukken te bewonderen, van eeuwenoude snaarinstrumenten en blaasinstrumenten tot unieke en exotische muziekinstrumenten uit verre landen. De gids bracht het museum tot leven met verhalen en demonstraties, waardoor de instrumenten niet alleen objecten in een vitrine waren, maar een kijkje boden in de muziek en cultuur van het verleden.

Wat het bezoek extra bijzonder maakte, was dat de leden zelf enkele instrumenten mochten uitproberen. Dit zorgde voor veel plezier en nieuwsgierigheid. Ze konden zelf voelen hoe het is om geluid te maken met oude blaasinstrumenten, simpele snaarinstrumenten en zelfs een paar percussie-instrumenten. Het proberen van de verschillende instrumenten bracht veel gelach en enthousiasme met zich mee, en er ontstonden zelfs kleine, spontane muziekstukken.

Na het bezoek aan het museum was het tijd voor een welverdiende maaltijd. We vertrokken naar Chitir Chicken in Schaarbeek, waar de leden konden genieten van een heerlijke lunch. De sfeer was ontspannen en gezellig; iedereen deelde ervaringen over het museumbezoek en praatte na over hun favoriete momenten. De maaltijd zorgde voor een mooi einde van de dag, waarbij leerlingen en begeleiders samen genoten van lekker eten en goede gesprekken.

Deze uitstap naar het museum en het afsluitende bezoek aan Chitir Chicken was een mooie combinatie van leren, plezier en samenzijn. Het bood de leden niet alleen nieuwe kennis en ervaringen, maar ook een herinnering aan een dag vol muziek en verbinding.